



*De zon zal voor je schijnen
aan de andere kant.
Hij kwam je halen wees vrij
en laat je leiden door Zijn hand.*



Met onnoemelijk veel verdriet
moet ik afscheid nemen van mijn lieve dochter,
en moeten wij dit eveneens doen van een geliefde zus en tante

Daniëlle Deboo

dochter van † Hendrik en Nicole Deboo – Alen

Lid van Samana

Geboren te Izegem op 29 oktober 1964
en er thuis onverwacht overleden op 9 mei 2022.

***Wij nodigen u vriendelijk uit tot de uitvaartliturgie in de kerk van
SINT-TILLO, Kerkplein te Izegem op VRIJDAG 13 MEI 2022 om 10.30 uur.***

Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 10.15 uur.

Na de dienst begeleiden we Daniëlle naar haar familiegraf
op de begraafplaats aan de Reperstraat waar we haar verenigen met haar papa.

Daniëlle is niet opgebaard.
Denk even terug aan de mooie herinneringen die u met haar had
en voel u zo even met haar verbonden.

U kan een condoléance sturen via www.snoeck-izegem.be

Beminde dochter van

† Hendrik en Nicole Deboo – Alen

Liefhebbende zus, schoonzus en tante van

Ivan Deboo

Laura en Lissa Deboo – Vandenheede

Alain en Brigitte Deboo – Mortier

Melissa Deboo en haar vriend Henri Paulus
Alexandro en Pauline Degezelle – Deboo

Emile Ferrand

Viktor Ferrand en zijn vriendin Stéphanie Dotremont

Wij danken oprecht voor hun goede zorgen tijdens haar ziekte

haar huisarts Dr. Eric Witdouck,
de thuisverpleging Degezelle – Lamsens,
de verzorgenden van Familiezorg West-Vlaanderen,
het oncologisch dagziekenhuis van de Sint-Jozefskliniek met in het bijzonder Dr. Laure Nuytemans.